

Reisverslag Cuba Mei 2014

Toen Afrikaanse slaven moesten werken op de plantages van Zuid-Amerika, mochten ze hun oorspronkelijke Afrikaanse godsdienst niet behouden. Ze moesten het Katholicisme aannemen. Dat namen ze aan maar **ze vergaten hun oorsprong niet**. Heel slim, zagen ze in de Katholieke Heiligen (apostelen) hun Afrikaanse Goden terug. Dat werd de basis voor de Santeria religie een mengvorm tussen Katholicisme en Afrikaanse Godsdienst. In de afbeeldingen vind je de attributen van een aantal belangrijke Goden terug die ik gemaakt heb tijdens mijn reis in Cuba.

De hemelgod – Obatala

Is een der Hemelgoden of Olofi.

Kleur: wit

Attribuut: hamer

Offers: merengue taart

Bescherming van alle mensen

Katholieke heilige: Virgin of Mercedes

Instrument: drum



Godin van het water – Yemaya

Kleur: blauw

Offers: fruit zoals meloen (water) en wijn

Ze wordt gezien als moeder van alle mensen.

Geeft bescherming voor alles zoals problemen met huis, relaties, werk.

Katholieke heilige: De maagd van Regula

Instrument: boom (om mee te schudden)

God van wegen en kruisingen – Elegba

Kleur: zwart en rood

Offers: kokosnoot, rum, karamel, tabak en suikerrietwater (zoet)

Hij beschermt de kinderen en baby's en ziet er ook als een donker kind uit.

Katholieke heilige: Ninjo de Atoche

Instrument: maracas (met kralen bezette kalabas)

